

John Lindgrens resa med Titanic den 10 april 1912

John Lindgren var född i Magersryd, Småland 1874 och emigrerade redan som 18 åring till Amerika, andra släktingar fanns där redan och hjälpte honom med pengar till biljetten. Han och senare även bror Edvin kom att arbeta med järnvägarnas konstruktioner genom de nordliga staterna.

År 1912 var John på en Europaresa och skulle även besöka sin barndoms trakter. Det var också bestämt att hans yngsta syster Emmy skulle följa med honom på hemresan.

När det var dags att resa säger plötsligt deras mor Kajsa-Stina till sin dotter: "Om du reser nu så får jag aldrig se dig mer", varpå Emmy kom att stanna hemma.

Den 10 april avgår Titanic från Southampton kl. 12 men John råkar just den dagen försova sig och kommer 5 minuter för sent till kajen bara för att se det gigantiska skeppet försvinna i fjärran.

Under väntan på en ny avgång når honom den fasansfulla nyheten om det osänkbara skeppets förlisning.

Det blir med Carpathia som John får göra hemresan när hon några dagar senare angör kajen med passagerare från det förlista Titanic. På hemvägen går Carpathia förbi olycksplatsen, motorerna stannar och man kastar ner blommor i det mörka vattnet, orkestern spelar upp och passagerarna sjunger "Närmare Gud till dig".

I resten av sitt långa liv föll John alltid i gråt när han hörde den psalmen spelas och minnet av resan förbi Titanics olycksplats förbleknade aldrig. John avled 1969.

John Lindgren var min svärmor Astrid Calmestrand's farbror.